

PERSOONLIJK IDENTITEITSBEWIJS 2019

SIMONE

Kwetsbare mensen
brengen ons dicht bij Jezus.
Daarom zijn hun verhalen
juist zo krachtig.

**Een stem aan
de kwetsbaren**

Voorwoord

Open vizier

Simone houdt niet van vastgestelde kaders, grenzen, autoritair leiderschap en van hokjes waar ze door anderen wordt ingeduwed.

Haar vizier staat open en zo betreedt ze ook de wereld: openlijk strijdend voor wat zij vindt dat rechtvaardig is.

Simone is ambitieus en zelfstandig. Ze doet graag en ze doet graag zelf. Ze doet de dingen ook graag snel en geeft niet op. Simone ziet kansen, grijpt deze en laat niet los. Opgeven kent ze niet.

Simone moppert, typt als een razende haar e-mails weg of lacht uitbundig. Ze is een krachtige persoonlijkheid waarbij je ziet wat je krijgt. Ze verbloemt niet, kan dat ook niet en heeft er geen behoefte aan.

Simone is veelzijdig, getalenteerd. Ze spreekt, schrijft, kookt en geniet van haar theatergroep. Maar hoe leuk ze alles ook vindt, thuis is thuis. Thuis is heilig. Thuis is familie. Familie is thuis.

Marijke Willems



Inhoud

1. ideologie
waarin ik geloof

2. visie

hoe ik naar de wereld kijk
en wat ik nastreef

3. missie en belofte
wat mijn betekenis is

4. kernwaarden
hoe mensen mij
herkennen

5. unieke kracht
waarin ben ik het
allerbeste?

6. erfgoed

wat wil ik koesteren?

7. ambities
hoe ik mijn toekomst
voor me zie

Ideologie

Gods liefde ...

Ik geloof dat mensen waardevol zijn. Alle mensen zijn gelijk en even waardevol in de ogen van God. Hij heeft alle mensen oprecht lief en kwam, stierf en stond op voor ons allemaal.

... voor de zwakken en de kwetsbaren

Hij ziet om naar de zwakke en kwetsbare mensen, die zijn voor Hem heel belangrijk. Hij kijkt hoe we met kwetsbare mensen omgaan, of we omzien naar elkaar. God is een rechtvaardig God, Hij kan niet aanzien hoe mensen verdrukt worden en roept Zijn kinderen op te zorgen voor de ander.

... en de stemlozen

Onrecht bestaat, veel mensen lijden in deze wereld en hebben geen stem. Ze worden niet gehoord, niet gezien, er wordt misbruik van hen gemaakt en ze worden behandeld als vuilnis. In de wereld zijn mensen niet belangrijk, vervangbaar en worden ze niet gehoord.

Christenen maken het verschil ...

Ik geloof dat we als christen geroepen zijn om het verschil te maken, dat we op moeten komen voor de zwakkeren en voor de kwetsbaren. Christenen kunnen en mogen niet aan de zijlijn blijven staan, het is onze opdracht om te zien naar de zwakken. De kerk moet hierin haar plaats innemen.

... als ze Jezus laten zien

Ik geloof in de liefde van Jezus; Zijn opofferende, complete liefde verdient navolging van al Zijn kinderen. Ik geloof dat dit strijdig is met onze cultuur en de manier waarop er in de wereld met elkaar wordt omgegaan. Ik geloof dat christenen op moeten komen voor de rechten van de zwakken en dat sterke mensen de lasten van zwakke mensen moeten dragen. Echte vrijheid is te vinden bij Jezus die mensen vrijmaakt en hen een nieuw begin geeft. Verandering is altijd mogelijk, hoe moeilijk de situatie ook is.



**"God ziet om naar
zwakke en kwetsbare
mensen"**

Visie

Christenen waar zijn jullie?

Het raakt me en doet me pijn als mensen door de maatschappij en ook door veel christenen aan de kant worden gezet. Vanuit de kerken is er vaak een oordeel over mensen en hun fouten en wordt er te weinig liefde getoond. Ik verlang naar een kerk die haar plek in de maatschappij weer inneemt en buiten haar eigen kader durft te kijken. Ik verlang naar een christelijke cultuur waarin we ons laten verrassen en daar naar toe durven gaan waar het meeste duisternis is om licht te brengen en vrijheid te laten zien.

Christenen! Waar zijn jullie?



Verloren identiteit

Wat me nog meer raakt is dat veel mensen die aan de kant worden gezet ook zelf geloven dat ze niet belangrijk zijn. Zij ervaren niet alleen oordeel van anderen maar vooral een nog veel harder oordeel over zichzelf. Ze zijn ervan overtuigd dat ze er niet toe doen en dat het leven dat ze leven hun lot of bestemming is.

Hoop en herstel

Ik wil graag zien dat mensen gaan geloven dat verandering mogelijk is. Dat ze vrij mogen zijn van veroordeling van anderen en van zichzelf. Dat ze gaan geloven dat er een beter leven voor hen is, dat ze gewenst, geliefd en bedoeld zijn. Dat er een keuze mogelijk is.

Pleitbezorgers

Ik wil graag zien dat christenen opstaan om dit mogelijk te maken. Dat wij naast mensen mogen staan en hen een stem mogen geven. Dat wij mogen liefhebben en mensen mogen vertellen dat ze thuis mogen komen bij Jezus.

Mensen die zichzelf veroordelen kunnen niet uit eigen kracht opstaan uit hun ellende. God bedient zich van pleitbezorgers.



Missie en belofte

"Ik geef een stem aan de kwetsbaren en laat Jezus zien"

Ik kom op voor jou, de meest kwetsbare mens in onze samenleving.

Ik wil je stem zijn als je zelf geen woorden hebt.

Ik wil dat je gezien wordt door jezelf en door anderen als een mooi en volwaardig mens.

Ik verlang ernaar dat jij kijkt naar jezelf zoals God naar jou kijkt.

Ik wil God bekend maken bij jou en jou bekend maken bij God.

Ik ben een pleitbezorger voor kwetsbare mensen.

Ik inspireer jou als christen om te leren van kwetsbare mensen omdat zij ons dichtbij het hart van het evangelie brengen.

Het is voor jou een unieke kans om binnen te kijken in de wereld van kwetsbare groepen. Deze mensen brengen ons heel dicht bij het hart van het evangelie. Zij brengen ons dicht bij Jezus. Daarom zijn hun verhalen niet zielig maar juist krachtig.

Ik breng je in contact met de verhalen van kwetsbare mensen, dat zal niet alleen jou versterken maar juist ook hen die het verhaal vertellen. Zij worden gehoord en ervaren daardoor dat zij waardevol zijn en gewenst.

Familie

Een plek waar je welkom bent, jezelf mag zijn, kan leren en altijd terug kan komen. Daarom is het voor mij zo belangrijk dat we deze plek ook aan anderen aanbieden. Ik geloof niet in een afstandelijke relatie, ik geloof in een warme en betrokken relatie. Ik hou van projecten waar mensen onderdeel gaan uitmaken van een team, waar ze welkom zijn, samen gaan eten, samen gaan ontwikkelen.

Strijdvaardig

Blijven roepen en blijven confronteren om mensen wakker te schudden en te wijzen op de tekortkomingen in onze maatschappelijke systemen.

Humor

De verhalen van kwetsbare mensen zijn vaak moeilijk en serieus maar humor is een belangrijk onderdeel. Het helpt en werkt om samen te lachen en daarin weer de vrijheid van het leven te ervaren.

Bevrijdend

Mensen gaan ervaren dat ze vrij mogen zijn, dat ze zichzelf mogen zijn en hun eigen unieke inbreng hebben.

Verhalen

Door verhalen kweken we begrip voor elkaar en nemen we mensen mee in een grotere beweging. Er zijn prachtige verhalen te vertellen en dat is een hele goede manier om betrokkenheid te genereren.



UNIEKE KRACHT

Ik heb direct contact met daklozen, verslaafden, prostituees en kinderen in armoede. Ik ken de problematiek en heb hierin veel ervaring. Tegelijkertijd kan ik goed spreken, schrijven en presenteren. Door de verhalen van de doelgroep te vertellen kan ik hen een stem geven in onze maatschappij.

ERFGOED

Ik heb altijd gewerkt met mensen in nood en heb veel verhalen gehoord, dit maakt me stressbestendig en empathisch. Door het vele werk dat ik in het buitenland heb gedaan heb ik geleerd om buiten mijn eigen kaders te kijken en mijn eigen cultuur van een afstandje te bekijken. In het werk met kwetsbare mensen is dit helpend omdat zij vaak in een hele andere cultuur leven. Ik heb geleerd door te zetten en zelfstandig te zijn, om aan te pakken en me niet neer te leggen bij onrecht.



AMBITIE & Verlangen

Ik verlang naar een maatschappij waar mensen welkom zijn, waarin we elkaar oprecht kunnen ontmoeten zonder maskers. Het kan niet waar zijn dat mensen worden ingedeeld in vakjes en worden beoordeeld op de situatie waar ze in zitten. Het kan niet waar zijn dat de christenen aan de zijlijn blijven staan en zich verschuilen in een kerk-bubbel. Laten we oprecht omzien naar elkaar. Ik verlang naar een kerk die haar plek in de maatschappij weer inneemt en buiten haar eigen kader durft te kijken.



"Ik verlang naar een kerk die haar plek in de maatschappij weer inneemt"

SIMONE SCHOEMAKER

CIO - November 2019
Voor Zijn Glorie!
